

Zaad- of insecteneters????????????????????

Mart Rousseau

Dit jaar heb ik de overstap gewaagd van zaadeters naar insecteters. Waarom doe je zoiets?



Vogelvriend John Huijnen, zoon van Wereldkampioen Toes Huijnen (†), wist het me te vertellen: je wil zeker van het werk af, wat pinkies in de kooi gooien en klaar zijn. Na een tijdje ervaring met de insecteters kan ik al zeggen dat ik van een koude kermis thuis gekomen zou zijn als dat de ware reden zou zijn geweest.

Waarom stap je hier vanaf?

Het houden van insecteters zit in de lift. Waarom stappen mensen over op insecteters?

De zelfgecreëerde natuur bij huis



insectenetende baardman

Veel liefhebbers zijn in het verre verleden met vogels gestart omdat ze graag een stukje natuur kort bij huis wilden halen, een stukje natuur inclusief planten en vogels dan wel. Een volière werd gebouwd, planten werden gekocht, aangesleept en in de volière geplaatst of in de mooie bakken die we hadden gemaakt.

De volière zag er dan ook prachtig uit. Mooie kleuren van de planten en vogels die in de volière vlogen en op de planten zaten. Terwijl ze op de planten zaten knabbelden de zaadeters, zoals de putters en goudvinken, er lustig op los. Prachtig om de vogeltjes zo bezig te zien, een groot deel van de dag waren ze bezig. De planten groeiden echter niet zo snel als de vogels knabbelden en al snel was er van de vele mooie kleuren nog maar weinig te zien, slechts kale takken en daar verdwenen de toppen ook al van. Het leken wel slopers!

Ook met geplukt onkruid weten ze wel raad, eerst het zaad, dan de knoppen en vervolgens zelfs de stengels. Dit vinden we natuurlijk geen probleem en het is een goede manier om de vogels en onszelf een dagbesteding te geven.



het slopen van kaardebol



stukje zelfgecreëerde natuur.

De insecteneters laten de planten met rust. Als er sprake is van niet teveel vogels en zeker in een open volière kan er een mooi stukje natuur, planten en vogels, gecreëerd worden. Je kunt er heel wat creativiteit in kwijt! Zo hebben een aantal liefhebbers hun lang gekoesterde wens toch kunnen realiseren. Zij maakten net als Lou Megens de door Lou vaak beschreven biotoopvolière.

Rare vogels

Het bevolken van een volière met insecteneters is geen sinecure, ze zijn niet op elke straathoek te koop, advies: koop een gas- of dieselauto! In de vogelwereld zijn er vogels die er plezier aan hebben de nesten van andere vogels leeg te roven of zich de glitter van mensen toe te eigenen. Ook onder de mensen zijn er van deze rare vogels. Ook zij roven de nesten van soortgenoten leeg.

(Van een onzer verslaggevers)

Inbrekers hebben in de afgelopen nacht ingebroken in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Zij zagen kans om de salarissen van het personeel die vandaag uitbetaald zouden worden uit een der kluisen mede te nemen. Het totaal bedrag van deze salarissen bedraagt ruim drie ton.

Ekster op heterdaad betrapt

(Van een onzer verslaggevers)

In een stevige cel van het politiebureau Oostervanstraat zat

De diefachtige ekster poogt aan de vaste greep van een politiemans te ontsnappen.



gistermiddag een dief van professie: de ekster, die dagen achtereen huizen aan de Duivenvoordestraat binnenvloog om er glanzende theelepeltjes te kapen. Het fraai gevederde beest was des middags op heterdaad betrapt door enkele agenten. Ze hadden de dief signaleerd en lieten achter een open raam een theelepeltje aan een touwtje bungelen. Toen de diefachtige ekster er op aan vloog sloeg een agent de ruit dicht en kon de vogel worden gevangen.

In een mandje in een cel mocht de ekster nadenken over zijn kleptomane afwijkingen. Des avonds mocht hij het politiebureau verlaten: zijn baas, de heer V. A. M. Ponjee uit de Herdraverstraat, die zijn vogel al enige dagen miste, was te weten gekomen dat het beestje in de cel zat en kwam hem nu halen.

Hij zit nu met het probleem hoe hij de ekster het stelen moet afleren.

De 68-jarige landbouwer M. Janssen uit Klaarenbeek is donderdagochtend bij het kanaal Zuid in Loenen aangereden door een bestelauto op slag gedood. De heer Janssen wilde de rijweg oversteken, lette daarbij echter niet op het naderende verkeer en werd gegrepen door de van de kant van Dieren komende bestelauto.

Stelende eksters maken buurt onveilig door lepeltjes te stelen uit huizen!

Voor deze "liefhebbers" met minder goede bedoelingen is het dan ook vaak minder aantrekkelijk om 's nachts een bezoek te brengen aan een liefhebber met insecteneters. De vogels kunnen minder anoniem worden verkocht omdat het wereldje kleiner is. Deze liefhebbers gaan dan ook liever naar een kweker van populaire zaadeters. De vangst bij deze liefhebbers doet de kassa rinkelen in het illegale circuit. Misschien ook een van de redenen voor sommige mensen om voor insecteters te kiezen, zeker als je volière al eens bezoek heeft gehad van een van deze roofvogels.

Gevoelig

Sommige liefhebbers zijn overgestapt op insecteneters nadat ze eerst jarenlang vergeefse pogingen hebben gedaan de jaarlijks opnieuw aangekochte major putters of goudvinken op de stok te houden. Regelmatig troffen ze sip kijkende vogels aan. Coccidiose, atoxaplasmose en nog een aantal ziektes met angstaanjagende namen was hun lot. Teleurgesteld gingen ze op zoek naar andere vogels. Zo kwam een aantal liefhebbers dan uiteindelijk bij de insecteneters uit die in het algemeen minder gevoelig bleken te zijn voor ziektes.



op stok krijgen en houden, dat is de kunst

Levendig

Boomklevers, blauwborsten, kwikstaarten, baardmannetjes en ga maar door zijn vogels die het nogal druk hebben, ze vliegen af en aan, hoog en laag, met de staart wippend, in vlindervlucht, op de grond, in de lucht, op de kop aan de draad hangend, ze zorgen voor afwisseling en leven in de brouwerij.



Lekker knus tegen elkaar! Baardmannetjes zorgen voor leven in de brouwerij!

Studeren en pionieren

Insecteneters houden en kweken is een vak apart, elk vogeltje heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing.

In elk huwelijk is wel wat, het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Sommige insecteneters maken het echter bont. In de baltstijd beminnen man en vrouw elkaar dat het een lieve lust is maar daarbuiten kunnen ze elkaar niet zien of luchten en staan ze elkaar naar het leven, moeten zelfs van tafel en bed worden gescheiden wachtend tot de begeerte weer terugkeert in het voorjaar.



Blauwborst, wel of niet scheiden van tafel en bed?

Daarnaast zijn ze kieskeurig, niet iedereen komt door de ballotagecommissie, niet goedgekeurd en toch in de buurt kan een enkele reis naar de vogelhemel betekenen.

Toch is er hoop voor de liefhebber van insecteters die er een soort gezelschapsvolière op na willen houden. Een aantal soorten bestaan uit mannetjes en popjes die het hele jaar bijeen maar ook samen met anderen kunnen leven zonder de voortdurende inschakeling van een mediator.



ook de zwartkoppen zijn vredelievend!

Neem de baardmannetjes, man en pop kroelen het hele jaar met elkaar, verzorgen elkaars verenpak en zitten 's avonds samen als een verliefd stelletje lekker innig bijeen op een tak, de twee vogels samen vormen één bolletje. Baardmannen maar ook bijvoorbeeld zwartkoppen en staartmezen zijn zo tolerant als de Nederlandse samenleving en verstrekken menige vreemdeling asiel.

Insecteneters houden betekent dus veel leren van andere liefhebbers, veel artikelen lezen op internet en kweekverslagen bestuderen. Elk vogeltje heeft zijn eigen type woning, aan het water, in het gras, een struik, een nestblok, een halfopen kastje en ga zo maar door, je moet het wel effe weten. De vreugde is dan natuurlijk ook groot als de vogels een nestje bouwen, eieren leggen, broeden en vervolgens de jongen uitvliegen, daar doen we het voor.



Wat hebben de jonge zwartkoppen een honger!

Voor degeen die van pionieren, studeren en experimenteren houdt ligt er nog een hele wereld open, de gebruiksaanwijzingen van de vele soorten krijg je er niet altijd bij en als hij er al bij zit is hij, jammer genoeg, niet altijd even duidelijk, eenduidig en lang als de bijsluiter van menig medicijn, uitdaging genoeg dus.

Hoe het ook zij, allemaal beleven we plezier aan onze vogels, zaad- en insecteneters.

***Gelukkig is er voor ieder wat te kiezen,
voor elk wat wils.***